

DE GIROSBAKKER



Steff Veldkamp kookt voor Vleesch noch Visch

“Ik ben hiermee niet begonnen uit een passie voor koken, niet voor geld. Ik had altijd in kleine keukentjes en kelders gestaan en wilde met mijn brommer in het Vondelpark goed eten verkopen. Dat was te impulsief, het bleek helemaal niet te kunnen. De eerste keer dat ik op Rollende Keukens stond, regende het. Er kwam geen hond, maar het was wel gezellig.

Mijn vriendin en ik hebben een vegetarische pita met giros, die iedereen lekker vindt. Je hoeft daar geen vegetariër voor te zijn. Ik probeer ieder jaar met iets spectaculairs te komen. Voor De Rollende Keukens doe je je best. Het is de Champions League onder de foodtruckfestivals.”